



***PERSBERICHT van de Universala Esperanto-Asocio
(UEA, de Wereld Esperanto-Vereniging) ter gelegenheid
van de INTERNATIONALE DAG van de HOOP, 12 juli
2025***

In januari 2025 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 12 juli uitgeroepen tot Internationale Dag van de Hoop. UEA betuigt met geestdrift zijn steun aan dit initiatief.

Zoals besloten ligt in de naam is de Internationale Taal Esperanto ontstaan en leeft ze voort in een geest van hoop (espero) – het geloof van een jonge huisarts Ludwik Zamenhof, dat er een alternatief bestaat voor eeuwig oorlog voeren, dat het mogelijk is om in vrede te leven. Zamenhof heeft een internationale taal geschapen, die onder alle volkeren hoop beoogt te voeden op een andere weg dan oorlogen, vervolging, pogroms en hardnekkige haat.

Miljoenen mensen hebben Esperanto geleerd: tegenwoordig is Esperanto bekend en wordt het gebruikt bij personen in de hele wereld. Deze mensen koesteren hoop op een wereld waarin communicatie onder mensen wantrouwen en strijdlust, die tegenwoordig door te veel mensen worden gecultiveerd, worden gereduceerd en uiteindelijk uitgedoofd.

De Algemene Vergadering heeft met dit besluit activiteiten verwelkomd die tot doel hebben de inspanningen in de internationale gemeenschap te mobiliseren om welvaart te verbreiden ten einde hoop te verspreiden en vrede, verdraagzaamheid en maatschappelijke stabiliteit, eerbied voor verscheidenheid en wederzijds respect te bevorderen.

De Wereld Esperanto-Vereniging en de Esperanto-gemeenschap in het algemeen verwelkomen deze initiatieven en spannen zich in om in samenwerking met de overige burgergemeenschap niet alleen deze Internationale Dag van de Hoop te vieren, maar de vlam van de hoop levend en licht brengend te houden het hele jaar lang en in de toekomstige jaren.